

TIPPERPRÆSENTATION

Signatur: Moon

Fødselsdato: 02-08-1966

Tlf.: Privat

E-mail: hansvjensen@hotmail.com



NY TIPPER I LUNDS TIPPSFORENING

Moon	2024
DT - division	3



Min interesse for tips startede allerede som dreng, hvor duften af slik i kiosken og de kuponer der skulle stemples hos tipsforhandleren kun kan beskrives som legendarisk. Senere som ung mand fik jeg stor inspiration fra EMCO's tipsturnering med et ugentlig medlemsblad og kommentarer til ugens kampe. Som forlængelse af den startede jeg selv op med Vestjysk tipsturnering i 1994. Først med tips pr. post, og siden 2001 på internettet, hvor jeg den dag i dag er taknemlig for den hjælp jeg fik til en automatiseret hjemmeside. Den blev desværre med årene forældet så meget at koderne bag ikke kunne følge med længere, hvorefter de sidste år igen blev manuel med lidt blandet fornøjelse. I alle årene var det med signaturen ESBJERG, men da 2023 blev min sidste som turneringsleder med manuel tips, valgte jeg at starte op på en frisk og meldte mig under fanerne hos LUNDS med signaturen MOON. i den forbindelse vil jeg gerne udtrykke min dybeste respekt til alle de frivillige kræfter bag LUNDS, da jeg om nogen ved hvad det kræves at holde en turnering kørende så velsmurt som LUNDS er.



Af andre interesser har jeg altid gået meget op i politiets arbejde, fodbold, og de senere år også mine schæfer-hunde. Er også uddannet snedker og startede efter idrætshøjskole og livgarden som betjent, hvor jeg i fem år boede på Sjælland. I den periode var jeg også træner for Lyngby BK's Junior DM i to sæsoner. Det var i start 90'erne, hvor seniorholdet også vandt sølv og guld. Alligevel har hjertet altid banket for Esbjerg fB, selv om jeg også i dag bor i det midtjyske, som jeg også gjorde i min ungdom, hvor mange af mine kampe blev set på Ikast Stadion. Men da min far kom fra Esbjerg blev



jeg hurtig fascineret af den store klub ved Vesterhavet. Det startede allerede i 70'erne, hvor ånden fra de gyldne 60'ere fulgte mig op gennem årene med pokal, Europa, bronze, sølv, og guld i mine teenageår. Det forfulgte mig hele vejen, da jeg selv som bosiddende på Sjælland var tilknyttet Esbjerg fB's programudvalg fra 1990-2005, lige som jeg fra 1998-2008 som frivillig havde ansvaret for den officielle hjemmeside. Det er selvfølgelig år som også kastede gode oplevelser med sig. I Lyngby var den nok forkampen med mine juniorer til kampen mellem Brøndby og Frankfurt i parken, eller opvarmningen i klubhuset med rundstykker og bus ind til pokalfinalen mod AGF i 1990. Med Esbjerg var det nok den første oprykning til Superligaen i 1999, samt hele stemningen i omklædningsrummet efter bronze i 2004 og skuffelsen efter en ellers helt fantastisk dag i pokalfinalenederlaget til Randers FC i 2006, hvor jeg var med på første parket hele vejen. Ellers vil jeg også gerne nævne de 10 kampe jeg fik i straffeboksen under ishockey VM i Herning i 2018 som en stort sportsligt højdepunkt. Bla. kampene USA - Canada og Danmark - Tyskland.



DE GYLDNE 60'ERE (fra Efb's arkiv).

Efb var i 1960'erne en magtfaktor i dansk fodbold, idet esbjergenserne vandt det danske mesterskab hele fire gange, mens det også blev til en pokalsejr. Denne succes skyldtes ikke mindst ansættelsen af den østrigske cheftræner Rudi Strittich, som indførte effektivitet og fik sat system på spillet. Samtidig blev offensiven tegnet ved angrebsprofilerne Jens Peder Hansen, der er optaget i Fodboldens Hall of Fame, og Carl Emil Christiansen – førstnævnte betegnes som den bedste Efb'er nogensinde – og dermed var vejen banet til den ultimative succes.

Det første mesterskab kom i hus i 1961 på sidste spilledag med en 2-1-sejr over Køge. Sæsonen efter tog Efb atter et sæt guldmedaljer, idet holdet – der på dette tidspunkt havde hele otte landsholdsspillere – vandt på overlegen vis fire runder før turneringen sluttede. I 1963 var der større kamp om guld, men den vestjyske fodboldstormagt kørte sikkert klubbens tredje danmarksmesterskab i hus – og det tredje på stribe.

De sejrsvante vestjyder formåede ikke at tage guld, men reddede dog sæsonen med en pokalsejr over Odense KFUM. Til gengæld var Rudi Strittich' tropper tilbage på sejrsskamlen i 1965, da det igen blev til et mesterskab.



Efter nogle svære år måtte jeg i 2013 give op i min stilling som retsbetjent. Siden har jeg arbejdet som webredaktør med efbhistorik.dk som en del af den portefølje, lige domstolene stadig tager noget af min tid. Fritiden bruger jeg mest på familien, hvor jeg siden 1989 har boet sammen med Eva. Vi har en voksen datter (født 1994) og søn (født 1997) Derudover bruger jeg meget tid med min schæfer. Først 11½ skønne år med Freja, som desværre døde i 2019, og siden marts 2020 med løven Icemann. Det er turene med dem som signaturen MOON er blevet inspireret af med de flotte måner der lyser op.



Mine forventninger til LUNDS er ikke mere end det er med tips generel. Det er blevet mindre med årene. Jeg følger faktisk aldrig med på min kupon. Tips er for mig blevet som gammel kærlighed, der aldrig ruster. Det er svært at give helt slip på hyggen ved at udfylde ugens kupon fra ungdommen. Nu er det bare med livescore og tekst-tv og en sjælden gang hvis en interessant kamp vises fra tipskuponen. De placeres dog sjælden kl. 1600. På den måde bestemmer tv også de nye tider. Det er ikke hvad det har været.



/Moon



Blue Water Arena - Esbjerg